



Begeleidingscommissie Jodendom

Utrecht 25 oktober 2021 Priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en catecheten
uw kenmerk in de bisdommen van de Nederlandse Kerkprovincie
ons kenmerk BJ/HW/TdL
afdeling
onderwerp Dag van het Jodendom – 17 januari

Broeders en zusters in Christus,

Binnenkort verschijnt het nieuwe Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie met de liturgische kalender voor het kerkelijk jaar C 2021-2022. In het deel Liturgische Documentatie zijn richtlijnen opgenomen over de invoering van een vaste Zondag van het Woord van God op de derde zondag door het jaar. Deze Zondag van het Woord van God (23 januari) volgt op de Dag van het Jodendom op 17 januari, in 2008 door de Rooms-katholieke bisschoppen van Nederland ingesteld, met als doel aandacht te besteden aan de bijzondere band van de Kerk met het Jodendom. Onze Kerk komt immers uit het Jodendom voort en met het levende Jodendom delen wij veel van onze waarden, gebeden en wensen voor de wereld waarin wij leven.

De maand januari biedt dus unieke kansen om de geestelijke familiebanden tussen joden en christenen bij onze gelovigen onder de aandacht te brengen. Ontmoetingen van joden en christenen zijn vaak verrijkend en kunnen levenslange vriendschappen met zich mee brengen. Dit is des te actueler omdat in onze Nederlandse samenleving alsook daarbuiten, antisemitische ideeën en daden weer meer en meer volop en zonder gêne geuit worden. Veel van dit anti-Joodse gedachtegoed is gebaseerd op ideeën die de Kerk sinds Vaticanum II uitdrukkelijk en bij herhaling veroordeeld heeft. Als priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en catecheten kunnen we daar met onze gelovigen een tegenwicht aan bieden door positieve belangstelling voor het Jodendom - zowel in de Bijbelse als hedendaagse tijd - en de joods-christelijke relatie. Hiermee leren wij ook onze Heer Jezus Christus en Zijn evangelie, Maria, de apostelen, de profeten, ja heel de H. Schrift beter verstaan.

Voor suggesties hoe u dit kunt doen, rond 17 januari en door het jaar heen, kunt u terecht op de website <https://dagvanhetjodendom.nl> en/of <https://katholiekeraadjodendom.nl>. Daar vindt u tips voor thema's en activiteiten resp. korte toelichtingen bij de zondagslezing uit het Oude Testament, de Schrift die we met het Jodendom delen. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar het hier vermelde adres. Dank voor uw zeer gewaardeerde aandacht en inzet hiervoor.

Met vriendelijke groet,

+ Herman W. Woorts,
bisschop-referent voor Kerk en Jodendom en voorzitter Begeleidingscommissie Jodendom van de Nederlandse Kerkprovincie.

bezoekadres
A. van Ostadelaan 140

postadres
Postbus 13049
3507 LA Utrecht

telefoon
030 232 69 00

e-mail
T.deLange@rkk.nl

homepages
www.rkkerk.nl
www.dagvanhetjodendom.nl